

DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 11 DECEMBER 1849

Smilde, 8 Dec. Gister morgen rond zeven uren had men hier 't zeldzame gezicht eenen ster onmiddelijk bij of aan de maan; weer-profeten noemen zodanigen ster een verklikker, en voorspellen daaruit groote koude en een langdurige winter.

DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 14 DECEMBER 1849

De Notaris *Tadema* zal nog bij de Houtverkoop te Oosterwolde, op donderdag den 20 December 1849. 's namiddags 2 uur, in de Gouden Klok aldaar, publiek verkoopen:
35 stuks **EIKEN-STAMBOOMEN**, staande op de Hellingplaats te Smilde, verdeeld in twee perceelen, gemerkt met één en twee schrappen en aan te wijzen door *Freerk Asselt*, Veenbaas te Smilde.
ZEGT HET VOORT

DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 18 DECEMBER 1849

Hoogersmilde, 15 Dec. Gisteren werden alhier verkocht 350 bunder heideveld. Het was ons aangenaam bij deze gelegenheid te kunnen opmerken, dat de aandacht van verschillende kapitalisten op de woeste gronden onzer Provincie is gevestigd. Om de 250 bunders is aangekocht door den Heer *Eekhout* te Smilde. Wij hopen, dat ZEd. ook hier, even als te Smilde, de ontginning op eene ruime schaal zal aanleggen, om daardoor vele arbeidslieden werk te verschaffen en woeste heidegrond in golvende korenvelden te doen veranderen.