

**PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT**

DINGSDAG 29 DECEMBER 1863

**Ingezonden Stukken**

Wordt er in UEds. veelgelezen blad in den laatsten tijd dikwijls melding gemaakt van feestvieringen, die op onderscheidene plaatsen in deze provincie en elders hebben plaats gevonden, en is ook reeds van hier een artikel des betreffends ingezonden, zoo is daarin echter geen melding gemaakt van een daad, die wel in de courant openlijk dient vermeld te worden; het is nl. de heer *A.H. Rooseboom*, broodbakker en handelaar in gedistilleerd alhier, die op 30 November l.l., de dag waarop ook de kinderen feest hebben gehad, geheel voor eigen rekening, de diaconie-armen te dezer plaatse heeft onthaald op krentebrood en koffij.

In persoon is hij met een versierde wagen naar de beide armenhuizen gereden, heeft aldaar, na vooraf tot hen een toepasselijk woord te hebben gesproken, uitdeeling gedaan aan allen zonder onderscheid, zoowel aan groot als klein; ook de Israëlitische armen wilde hij daarin doen deelen, doch deze hebben daarvoor op een heusche wijze bedankt.

Ook de armen alhier zijn alzoo bij de algemeene feestviering niet vergeten geworden; algemeen was dan ook de vreugde, welke in die nederige woningen heerschte, en was het waarlijk een genot te zien de glans van vergenoegen op elks gelaat, als bewijs van erkentelijkheid voor het heerlijk onthaal, dat hun werd aangeboden, en wordt dan ook dien milden gever openlijk lof toegebracht voor zijne onbekrompen betoonde milddadigheid.

Smilde, 22 Dec. 1863