

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT

DONDERDAG 2 JUNIJ 1864

INGEZONDEN STUKKEN

Gelijk overal in ons land, ontdekt men thans ook in ons gewest, groote belangstelling in den aanstaanden verkiezingsstrijd voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. En geen wonder. De Drenthenaren beginnen algemeen te begrijpen, dat allerwege het woord “vooruitgang” de tegenwoordige leus is, en tevens, dat om vooruitgang, en gevolgelijk meerdere welvaart der ingezetenen te bevorderen, men in 's Lands Raadzaal vertegenwoordigers moet doen plaatsnemen, die werkelijk door den geest des vooruitgangs zijn bezielde, en alle hunne krachten aanwenden, om niet afzonderlijke – maar algemeene belangen te bevorderen.

Een man van zoodanige beginselen, beschouw ik te zijn den heer Mr. *Lucas Oldenhuis Gratama* te Assen, en reken het dus mijne burgerlijke pligt, om mijn medekiezers in gemoede aan te raden, hunne stemmen met mij uit te brengen op dien heer, voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Een Kiezer te Smilde

Tweede verificatie

der SCHULDVORDERINGEN in 't **faillissement** van *J.A. VAN DAM* te Smilde, op Dingsdag den veertiende Junij aanstaande, 's morgens ten *half een* ure, in 't gewone lokaal der Arrondissement-Regtbank te Assen.

Assen, 31 Mei 1864

De Curator in 't faillissement
Mr. G.W.A. VAN DER WIJCK

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT

DONDERDAG 9 JUNIJ 1864

***Regtzinnige Kiezers
in Drenthe!***

Gelet op de toespraak in “*de Heraut*” van den 5 ll., door onzen waardigen Heer GROEN VAN PRINSTEREN aan de Kiezers in 't algemeen, gevoelen wij ons gedrongen, om aan onze mede regtzinnige Kiezers in Drenthe in 't bijzonder toe te roepen: *brenge met ons op den 14 Junij uwe stem uit op:*

O. Baron WASSENAAR CATWIJCK.

VELE REGTZINNIGE KIEZERS TE SMILDE

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT

ZATURDAG 11 JUNIJ 1864

+ **Smilde**, 9 Junij. Nu en dan moesten eenige ingezetenen tot hun leedwezen ondervinden, dat hunne schapen des nachts door honden werden aangevallen en doodgebeten. Dien ten gevolge werd door de bevoegde magt geboden, dat des nachts geen hond zonder opzicht, geleide of ongemuilband mogt worden aangetroffen. Evenwel zijn er, naar men verneemt, heden nacht nog weer vijf schapen, waaronder, naar we meenen, vier van één eigenaar, aangevallen en drie daarvan doodgebeten. Mogten die baldadigen toch eens gevat en naar verdienste gestraft kunnen worden! Wie ijst niet bij de gedachte, dat zulke zachtaardige en weerlooze schepselen, door zulke beulen worden aangevallen en verscheurd?