

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT

ZATURDAG 24 JUNIJ 1865

+ **Smilde**, 20 Junij. Gisteren vierden de kinderen der verschillende scholen, ook die der Isr. godsdienstschool, welke zich bij de anderen hadden aangesloten, feest, ter herinnering aan den veldslag van Waterloo. Nadat zij in onderscheidene partijen eene wandeling hadden gedaan, en zich, in de scholen terugkomende, wat hadden verkwikt, begaven die van Kloosterveen en Hijkersmilde, ook die der Israëlieten, zich naar de kerk, alwaar de predikant *H. Doorenbos* eene zeer gepaste toespraak tot de kinderen, onderwijzers en ouders rigtte, 't geen door een paar hoofdonderwijzers met een kort woord werd beantwoord. Nadat de kinderen, onder begeleiding van het orgel het 'wien Neerlandsch bloed', enz. hadden gezongen, verlieten zij de kerk, die eivol van belangstellenden was, en begaven zich naar hunne afzonderlijke scholen, die smaakvol waren versierd, en werden op koek, chocolade en krentebroodjes onthaald. Hadden de kinderen zich bij de optogten als anderszins ferm gehouden, ook bij het gebruik van bovengenoemde toonden ze, dat ze die taak uitmuntend verstonden, en alles liet zich heerlijk smaken. Nog moeten we vermelden, dat de kinderen natuurlijk niet alleen in hun Zondagse pak waren gestoken, maar ook, de eene meer, de andere minder, met de oranje- en nationale kleuren en heerlijke vlaggen en vlaggetjes waren voorzien. Dit feest werd door het schoonste weder begunstigd, door muziek van den heer *Bakker* uit Assen opgeluisterd en door eene overgrootte massa menschen bijgewoond.

++ **Hoogersmilde**, 21 Junij. Op vele plaatsen is het Waterloo feest ook door schoolkinderen gevierd. En ofschoon het te Waterloo voor 50 jaren volstrekt geen kinderspel was, is die gebeurtenis toch ook in de scholen alhier herdacht, en in de eene school met minder, in de andere met meer luister gevierd. Het genoegen der kinderen is vergroot, doordien mej. *van der Flier*, geb. *Vennik*, weder ruim 800 boekjes aan de onderwijzers te Smilde heeft gegeven, ten einde die op 't feest ten geschenke uit te reiken. In de school te Hooger-Smilde is de edelmoedige geefster bij de uitdeeling daarvan tegenwoordig geweest en heeft de kinderen zeer vriendelijk toegesproken. Door hare gave is de feestvreugde aanmerkelijk verhoogd.

++ De ziekte onder de varkens vordert hier nog van tijd tot tijd hare offers. Naar wij vernemen, is zulks ook het geval in de naburige gemeente Diever.

++ Door de aanhoudende droogte, komt hier gebrek aan weide. De rogge staat echter uitmuntend, hoewel 't stroo wat kort blijft. Ook de aardappels en haver laten zich goed aanzien. Over de boekweit kan men nog weinig vermelden, vermits ze nog op vele plaatsen niet opgegaan of de plant nog zeer klein is.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT

DONDERDAG 29 JUNIJ 1865

+ **Smilde**, 26 Junij. Heden voormiddag is door den Raad dezer gemeente tot hulponderwijzer te Hooger-Smilde benoemd *M. van der Horst*, thans werkzaam in de school te Rolde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT

ZATURDAG 1 JULIJ 1865

+ **Smilde**, 30 Junij. Heden morgen ongeveer half zeven ontdekten de burens dan den koopman *S.G. Levie*, dat diens schuur achter in den brand stond. Door spoedig aangebrachte hulp was men de brand spoedig meester. De veroorzaakte schade is wel niet groot, maar was het onheil wat later ontdekt, dan zouden de gevolgen allernoodlottigst geworden zijn en eene menigte huizen waarschijnlijk eene prooi der vlammen geworden, daar het brandende huis achter met riet is gedekt en het in eene digt bebouwde buurt staat. De oorzaak van den brand is onbekend.

+ Met genoegen kunnen we berigten, dat de onderwijzer *Venekamp* alhier, van de meisjes, die op het Waterloo-feest in zijne school tot het een en ander behulpzaam zijn geweest, een fraaije schildpadden sigarenkoker met zilveren beslag heeft ontvangen.