

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT

MAANDAG 27 FEBRUARIJ 1871

- vervolg van blad 1871g

Vierde Smilde, 100 jaren geleden, feest -, waarom zou het dat niet doen op 1 Maart 1871, den dag die, zooals de heer mr. *L. Oldenhuis Gratama* in zijn artikel, geplaatst in de *Prov. Dr. Courant* van Vrijdag jl. zegt, gehouden wordt als de stichtingsdag van het Kloosterveen.

De Smilde, in onze Provincie de vierde in rang wat de bevolking betreft, is eene belangrijke gemeente, en heeft zij den bloei niet bereikt van de Dedemsvaart en het Stadskanaal - dat zij, gedachtig aan de leerlingen van het verledede, het oog op de toekomst vestigende, vrage: "wat vindt onze hand te doen?" een dan eendragtelijk het groote werk van hervorming en vooruitgang aanvatte!

Zien sommigen enkel zwarte stippen aan deden hemel boven Smilde - er zijn ook lichtpunten, en die zijn aangewezen door den heer mr. *L. Oldenhuis Gratama*.

Dat zijn de wegwijzers voor de toekomst en die ze zien en aan hare profetie gelooven, moeten zich vereenigen en medewerken, elk naar zijne kracht, om zoo spoedig mogelijk den dageraad van die betere, die welvarende Smilde, te doen aanbreken.

Om daarover te spreken, om daartoe den grondslag te leggen - geen gepaster dag dan de 1^{ste} Maart die straks aanbreekt.

De honderdjarige is niet afgeleefd en het voegt de kinderen en de kindskinderen van het geslacht dat in 1771 feestvierde, om de kracht der jubilaresse nieuw leven bij te zetten en haar een tweede eeuwfeest te ontmoet te voeren, 't welk luisterrijker kan zijn dan hetgeen zij nu beleeft.

Dat alzoo de eerste Maart eene vloot van schepen zie aan de Veenhoop, getooid met vlag en wimpel - dat de dag en de avond feestelijk worde herdacht en dat, als het jubilé is voorbijgegaan, is de geschiedenis der gemeente kan geschreven worden "heden werd aan het verleden *gedacht* en voor de toekomst *gewerkt* - het *oude* is voorbijgegaan en het *nieuwe* begon" - het nieuwe, dat, als allen elkander "houw en trouw" beloven en elke naar vermogen arbeidt, op 1 Maart 1872 overvloedig stof moge geven tot blijdschap en dankbaarheid!

Assen.

*H.B.***PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT**

DINGSDAG 28 FEBRUARIJ 1871

+ **Smilde**, 26 Febr. Naar men verneemt zal op den 1sten Maart a.s. het honderdjarige bestaan van Smilde nog feestelijk herdacht worden. Dat zulks algemeen bijval moge vinden is onze vurige wensch en bepaalde verwachting. Welaan dan, een ieder die daartoe in staat is sla de handen ineen en doe wat hij kan om zooveel mogelijk luister aan het feest bij te zetten.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT

WOENSDAG 1 MAART 1871

Bevallen van eene dochter, P.C. DOORENBOS, echtgenoot van J. HOMAN KIJMMELL.
Smilde, 25 Febr. 1871

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT

DONDERDAG 2 MAART 1871

INGEZONDEN STUKKEN**FEESTZANG bij gelegenheid van 't eeuwfeest te Smilde**

1 Maart

Hoezee! de vlaggen wapperen
Van stengen en van stag!
't Is niet ter eer van dappren,
Maar voor hetgeen men zag,
Nu honderd jaar geleden,
Dat in ons Drentsch gewest,
Wat groot verschil bij heden,
Dat Smilde werd gevest.

Die dus de Smilde minnen
en daarvoor 't hart voelt slaan,
Die heffen blij van zinnen
met ons den juichtoon aan!
Vier 't! o dierbre Smilde!
Mij 't liefste plek op aard',
wie ook op u moog smalen,
Gij zijt mij alles waard.