

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT

WOENSDAG 4 JUNIJ 1873

Mevrouw HARTOGH HEIJS VAN ZOUTEVEEN, huize *RIJBRUGH* te Smilde, vraagt tegen het laatst van Julij of het begin van Augustus eene fatsoelijke bekwame

Kindermeid,

die goed met de **wasch** kan omgaan en goed kan **naaijen** en **strijken**, P. G., en genegen dezen zomer mede op reis te gaan naar Duitschland.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT

DONDERDAG 5 JUNIJ 1873

Ingezonden stuk

Mijnheer de redacteur!

Sta s.v.p. aan 't onderstaande een plaatsje af in uw veelgelezen blad.

Dat is nog een mannentaal, die taal van A.B.C.! Wat steekt ze gunstig af bij al het andere, dat nog geschreven is omtrent het openbaar onderwijs te Smilde! Wat dichterlijke verheffing! Wat schoone (?) gedachten uitgedrukt in prachtigen (?) stijl! Wie gevoelt niet het onnavolgbare van uitdrukkingen als: "confessioneel reukorgaan", "conterfeitsel van Jeremia's klaagzangen", "kwikzilverachtigheid van sommige openbare onderwijzers", en dan bovenal van dat afschieten van, "in sulfurdamp *gedompelde* pijlen", op den ongelukkigen burgemeester van Smilde? Wat valt het duidelijk in 't oog, dat 's mans boezem bloeit van bovenaardsche vreugde, als hij zegt, dat de heer *de Ruijter de Wildt* op krachtige wijze de verhooging der onderwijzers-jaarwedden heeft bestreden! Jammer maar, dat het er soms allen schijn van heeft, dat de heer A.B.C. door zijne verbeelding leelijke parten worden gespeeld! Zooals hij de zaken voorstelt zullen ze toch wel niet geheel zijn. Volgens hem wordt door den *liberalen* burgemeester de verhooging der onderwijzers-jaarwedden tegengewerkt, en hebben *confessioneele*n aan de openbare onderwijzers de broederhand gereikt. Als 't waar is, is 't wonder, zegt een gewoon burgermensch, te meer daar te Smilde eene bijzondere school bestaat, die toch wel niet zal worden bezocht door de kinderen der liberalen.

Maar luister! A.B.C. geeft ook het *waarom*: "Een paar der openbaren onderwijzers zijn confessioneel geworden" (is 't waar?) Och heer A.B.C., denkt ge dat dit den confessioneelelen genoeg is?

Als ge u wat lager bij den grond hield, zoudt gij waarschijnlijk wel eens gehoord hebben, dat het godsdienstonderwijs op de openbare school niet in eene bepaalde rigting mag worden gegeven, dat het buiten de partijen staat, dat de confessioneelelen strijd voeren niet tegen de openbare *onderwijzers*, maar tegen hunnen *school*. Gij zoudt dan inzien, dat het den confessioneelelen weinig zou baten, al waren ook alle onderijzers ultra-orthodox.

Hieraan heeft de heer A.B.C. natuurlijk niet gedacht, 't is den man ook wel te vergeven, wie zou ook eischen dat iemand, die als hij de Turksche trom bespeelt, bekend ware met hetgeen rondom hem plaats heeft. Blijkbaar was het zijn hoofddoel, de openbare onderwijzers te Smilde, die zich aan zijn gerommel wel niet zullen storen, eens flink onder handen te nemen; hij wilde op hen afschieten "in sulfurdamp *gedompelde* pijlen", en dan liefst met de lagchers op zijne zijde. Dat er gelagchen is om zijn stuk is zeker. - Of het in zijn voordeel was? F.

De ondergeteekende heeft zich gevestigd te Smilde, in het huis vroegen bewoond door BLOMSMA, als

Kastelein,

tevens **slijter in Sterke Dranken, Likeuren en Bitter**. Verzoekt gunst, belovende eene prompte bediening.

Smilde.

A.H. SOL

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT

MAANDAG 9 JUNIJ 1873

Anti-Schoolwetverbond.

Afd. Smilde.

Vergadering Maandag 9 Junij, des avonds ten half 7 ure, in het lokaal "*DE EENDRACHT*", waartoe **alle belangstellenden** worden uitgenoodigd.

HET VOORLOOPIG BESTUUR.