

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT

DONDERDAG 9 APRIL 1874

Ingezonden stuk.

Mijnheer de Redacteur!

Vergun mij een klein plaatsje, om op het berigt uit Ooststellingwerf, voorkomende in uw geëerd blad van heden, dit op te merken, dat de berigtgever omtrent de toedragt der zaak van het Laweijs-contract zeer onjuist is ingelicht of in een verkeerd daglicht wenscht te stellen.

Het is niet de kwestie of ik het Laweijs-reglement wil, maar of ik het onvoorwaarlijk als Smilder verveener kan en mag naleven, zonder dat ik de Smilde in 't algemeen, de compagnons en mijzelf in het bijzonder, schade berokken. De berigtgever ziet met belangstelling, ik met kalmte de uitslag tegemoet.

Met achting,

UEd. dw. dr. *M.A. Hoogerbrugge.*

Smilde, 8 April 1874.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT

MAANDAG 13 APRIL 1874

Voor de vele bewijzen van belangstelling, bij het overlijden en de begrafenis van mijn echtgenoot JAN JOFFERS mij betoond, alsmede voor de laatste eer hem door zijne vrienden aangedaan, betuig ik bij deze, mede in naam der kinderen en verdere familie, mijn **INNIGEN DANK.**

Smilde, 11 april '74.

Wed. J. JOFFERS-MIDDELBOS.

Boeldag - Hijkersmilde.

Op Zaterdag 18 April 1874,

des voormiddags te 10 uur, ten verzoeke van JAN HENDRIK MOES te Hijkersmilde, aan de Boerenplaats door hem bewoond, **BOELDAG** van:

2 Paarden,

30 Drentsche SCHAPEN, waaronder 6 **Ooijen** met **Lammeren**, **5 VARKENS**, waaronder 3 dragtigen, **30 KIPPEN**, een **KARNHOND**, nieuwe **HONDENKARNMOLEN**, 2 **WAGENS**, een **ONDERWAGEN**, **PLOEG**,

Boeren- en Melkgereedschappen,

eene partij best **HOOI** en **STROO** en hetgeen meer zal worden te voorschijn gebracht.

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.

HOOI.

Op Maandag 13 April 1874

verkoop van **25,000 pd. puik best HOOI**, ten huize van JANS DE BOER te Smilde, 's middags twee uur.

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT

DINGSDAG 21 APRIL 1874

Hedenmorgen, half elf, ontsliep, na een hevig lijden van weinige dagen, zacht en kalm, in den gezegenden ouderdom van ruim 87 jaren, onze dierbare moeder en behuwdmoeder HENDRICA LUCK, Wedw. wijlen den Wel Edel Gestr. Heer BERNARD FREDERIK REBENSCHIJDT, in leven gepens. Kapitein der Infanterie.

Ofschoon dankbaar voor een zoo langdurig bezit staren wij haar evenwel met weemoed na.

Smilde, 18 april 1874.

H.H. REBENSCHIJDT.

Mede uit naam der overige kinderen
en behuwdkinderen.

Bijzondere en algemeene kennisgeving.