

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT

WOENSDAG 16 FEBRUARIJ 1881

Hoogersmilde, 15 Febr. Eindelijk is de voorzangers-kwestie alhier voor goed opgelost door de benoeming van den heer *H. Bos* tot voorzanger en koster. Het door den tijdelijken voorzanger gevraagde tractement overschreed te veel het door den vroegeren steeds genotene. Eere het kerkbestuur, dat steeds zoo zuinig mogelijk zijne zaken beheert.

Smilde, 14 Febr. 't Was al bijna drie jaar, dat de persoon van *J. Straatman*, schoenmaker in onze gemeente, langzamerhand van zijn gezigt beroofd werd en eindelijk met volslagen blindheid geslagen was.

't Was een treurige tijd voor den armen patient, daar te zitten in 't hoekje van den haard, gekleed en gevoederd, in één woord onderhouden te worden door de liefde zijner huisgenooten. Zijne zaken verliepen en armoede stond hem te wachten, doch er kwam licht, licht in dubbele beteekenis van 't woord.

't Was onze zeer geachte plaatsgenoot de heer *J. Homan Kijmmell*, die, na zich met den toestand van *Straatman* voldoende op de hoogte te hebben gesteld, zich het lot van den ongelukkigen man aantrok op een wijze die allen lof verdient.

Door den heer *K.* werden de voorwaarden opgevraagd, waarop oogpatienten in de "Inrigting voor minvermogende ooglijders" te Groningen kunnen worden opgenomen.

Eene der voorwaarden was natuurlijk geld. De heer *K.* maakte een lijstje, zette zijn eigen naam met een goede som boven aan, presenteerde dat lijstje aan eenige bekende menschenvrienden en in een paar dagen had alles in zooverre zijn beslag, dat *Straatman* naar Groningen kon komen.

De heer *K.* nam *S.* met zijne geleiders in eigen rijtuig en zorgde zoo voor goede overkomst naar den trein.

Daar ging hij dan henen, de arme blinde, voor wien de wereld eigenlijk geen wereld meer was, daar ging hij henen en – hoe zou hij wederkeeren?

Tot onuitsprekelijk geluk voor zich zelf, tot groote vreugde voor den heer *K.* kwam *S.* na weinige weken terug, ziende, goede ziende alles wat hem omringde. De wereld hier stond versted en niet het minst de patient zelf, die nu in menschen en huizen zijn oude bekenden weer ontmoette en er ook velen aantrof, die hij nog nooit gekend had.

De behandeling van den geleerden dr. *M.E. Mulder*, geneesheer-directeur, en die van den heer *J.O. Staal*, huismeester in de "Inrigting", worden door *Straatman* ten zeerste geroemd.

Stille dank wordt niet alleen door den genezene, maar ook door ieder onzer gebracht aan den heer *J. Homan Kijmmell*, door wiens reine menschenliefde een ongelukkig wezen het zoo dierbaar gezigt terug mogt ontvangen.

Ingezonden stuk.

Mijnheer de redacteur!

Naar aanleiding van een berigt uit Smilde over de nieuwe kerkelijke kwestie, in uw blad van 9 dezer, komt het me niet onnuttig voor, die zaak breeder toe te lichten.

Twee jaren geleden wist de meerderheid van (zich noemende) kerkvoogden door te drijven, dat, op weinige uitzonderingen na, alle, sinds een eeuw *vrije* zitplaatsen tot *huur*plaatsen werden ingerigt en nog wel met gedwongen huurprijs. Dit veroorzaakte in de gemeente bij velen misnoegen, bij den een uit beginsel, bij den ander uit financieel bezwaar – zoodat vele plaatsen onverhuurd bleven, en dit had tengevolge, dat zij die niet *wilden* of *konden* huren, van tijd tot tijd van de onverhuurde en onbezette zitplaatsen gebruik maakten.

Ziedaar! de *misdaad* waarvoor enkele personen geregelijk zullen worden vervolgd, en naar mijn bescheiden oordeel, mijnheer de redacteur, is het te wenschen, door de kerkelijke gemeente in het algemeen en voor de (zich noemde) kerkvoogden in het bijzonder, dat het spoedig blijke dat de *berg* een *muis* heeft gebaard.

Acht gij, mijnheer de redacteur, de toelichting even dragelijk als ze waar is, dan zult gij met de opname velen verpligten.

Smilde, 14 Febr. 1881.

X.