

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT

WOENSDAG 12 NOVEMBER 1884

DANKBETUIGING

aan allen, die hunne belangstelling hebben betoond, bij onze **40jarige Echtvereniging**.
Smilde, 12 Nov. '84

J.H. WIND en ECHTGENOOTE.

Logemt. deVeenhoop.

40jarige Echtvereniging

VAN

H.J. BIJNEMA

EN

L.G. VENNIK.

Zie Ps. 118 vers 24 onberijmd.

Hijkersmilde, 12 Nov. 1884.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT

DONDERDAG 13 NOVEMBER 1884

Ingezonden stuk.

Zou dat niet kunnen?

Eene der voornaamste oorzaken van den achteruitgang op godsdienstig en zedelijk gebied, waarover ook blijkt ingezonden stukken in dit blad, de predikanten of althans sommigen hunner tegenwoordig beginnen te klagen, is ongetwijfeld de schromelijke verwaarloozing van godsdienstonderwijs in vele gemeenten.

Ja, wordt er gezegd, vroeger werd op school bijbelsche geschiedenis geleerd, in den bijbel gelezen enz.; maar nu mag het niet meer.

Dat is bezijden de waarheid. het mag wel: maar de openbare onderwijzer mag het als zoodanig niet doen, wel de predikant; en als deze het geheele jaar door wekelijks aan alle leerlingen één of twee uren godsdienstonderwijs geeft, zal dit toch wel betere vruchten moeten dragen, dan wanneer onbevoegden – en dat zijn in dit geval de onderwijzers der lagere school – daarmee belast werden. Dus predikanten aan het werk, en dan geen praatjes meer over scholen met of zonder bijbel. Zij hebben het recht, op bepaalde uren in de scholen te komen, en als ze dat niet verkiezen, kunnen ze de leerlingen in kerk of catechisatie kamer ontvangen. 't Is zonde en schande, dat het niet algemeen gebeurt; want de bijbelsche geschiedenis is een mooi vak, juist voor kinderen geschikt, die immers de geschiedenis van *Jozef*, *David* en *Jezus* veel beter kunnen begrijpen en onthouden dan die van *Jacoba van Beieren*, *Keizer Karel V* of stadhouder *Willem III*, en er voor verstand en hart ook vrij wat meer voordeel van kunnen trekken, altijd wanneer de eenvoudige, dikwijls roerende bijbelsche verhalen niet door onhandige, gevoellooze critiek of misschien door dorre leerstellige bespiegeling verknoeid worden.

De bijbel is volgens veler gevoelen niet onvoorwaardelijk als kinderboek aan te bevelen, maar bevat niettemin een schat van leerstof juist voor de jeugd, en als predikant mooi vertellen kan – en dat behoort hij te kunnen, anders verstaat hij zijn ambtswerk niet – als een dominé mooi vertellen kan, zeg ik, zullen de ouders niet zelden het wonder beleven, dat de knapen en meisjes thuis de geschiedenis van den voor Koning *Saul* vluchtende *David*, de gelijkenis van den verloren zoon en dergelijke nagenoeg woordelijk herhalen; wel een bewijs, dat zij belang stelden in hetgeen hun werd medegedeeld, en tegelijkertijd een zegen voor vele huisgezinnen, waar op die wijze door onschuldige kinderen nog kiemkrachtige zaden van zedelijkheid en godsvrucht worden uitgestrooid en meer dan eens in vruchtbare aarde zullen vallen.

Maar . . . het kan niet: de dominé's hebben geen tijd.

Lieve hemel! Wie zouden er, op Gods wijden aardbodem, van allen die betrekkingen bekleeden nog meer tijd hebben dan juist de predikanten?

Ja, maar zij kunnen toch niet de gehuchten bezoeken, om overal waar scholen zijn godsdienstonderwijs aan kinderen te geven.

Eilieve! waarom niet? Aanziet de doctoren, artsen en plattelandsheermeesters, hoe zij reizen en trekken uren in het rond, bij nacht en bij dag, hier om kraamvrouwen bij te staan, daar om doodschouw of vaccinatie te verrichten of om hunne talrijke gevaarlijke en minder gevaarlijke patienten te bezoeken. En zou dan een predikant, niet in een drie- of viertal gehuchten bij helder lichten dag wekelijks éénmaal kunnen komen, om de kinderkens als 't ware te doen neerzitten aan de voeten van *Jezus*?

-vervolg op blad 1884r1