

HISTORISCHE VERENIGING 'DE SMILDE'

Vijfde jaargang
maart 2009

Nieuwsbrief 23

Foto's:

De foto's komen uit aan ons beschikbaar gestelde collecties.



Klaas Vos verwelkomt het 500-ste lid

AFSCHIED VAN KLAAS VOS EN JAAP DE VRIES

Op de ledenvergadering van de historische vereniging De Smilde op 25 februari j.l., trad Klaas Vos af als voorzitter en bestuurslid. Het lot maakte het Klaas niet makkelijk, want 's ochtends vroeg belde de inleider op, die deze avond verder zou invullen met verhalen over de Noordelijke scheepvaart, dat hij was geveld door de griep. Een bliksemsnelle actie zorgde dat de leden deze avond niet alleen hoefden te vergaderen. Harm Jan Lesschen uit Oosterhesselen werd bereid gevonden om zijn voordracht te houden over 'Trouwen en Rouwen'. Hij deed dit zo voortreffelijk dat de teleurgestelden, die speciaal waren gekomen om iets over de scheepvaart te horen, verder met veel genoegen luisterden. Klaas beloofde aan het eind van de avond, dat de oorspronkelijke voordracht zeker nog zal worden gehouden: 'Wat in het vat zit verzuurd niet.' Met deze snelle actie bewees Klaas, dat de tijdens de vergadering gehouden afscheidsspeech niet was overdreven.

Klaas Vos plaatste in 2002 een oproep in de krant, met de vraag waarom Smilde, als één van de weinige dorpen nog steeds geen historische vereniging had. Deze oproep heeft zijn werk gedaan en de vereniging vierde in 2008 haar vijfjarig bestaan. Al die tijd was Klaas voorzitter. Het ledental is inmiddels gegroeid tot over de 750 leden, waarmee 'De Smilde' ongetwijfeld de grootste vereniging van Smilde is.

'Niet alleen kundig, maar ook bindend, met natuurlijk overwicht, Drents sprekend en een rustig leider van vergaderingen, heeft Klaas de

afgelopen vijf jaar indruk gemaakt'. Als blijk van waardering voor de oprichting kreeg Klaas de foto 'waar het allemaal mee begon', ingelijst en de uitgesproken tekst samen met een cadeau-bon. Ook een bon ontving Jaap de Vries uit Bovensmilde, hij trad ook als bestuurslid af.

De vergadering ging unaniem akkoord met de benoeming van Jan Hoeks, uit Hoogersmilde, als nieuwe voorzitter. Hij was al bestuurslid. Tevens werd Ina de Groot, uit Bovensmilde, als nieuw bestuurslid gekozen en wordt er nog met een kandidaat uit Hoogersmilde gesproken.

Bankrekening
nummer:
3828.52.435,
t.n.v. Historische
Vereniging
De Smilde,
Hoofdweg 44,
9422 AH Smilde

VOORLOPIGE MONUMENTEN TOT 1940

Periodiek wijst de provincie Drenthe nieuwe mogelijk monumenten aan. Die aanwijzing op zich is slechts een administratieve blijk van waardering, die wordt afgegeven. Ook de eigenaren van deze panden hebben daar nog iets in te vertellen. Zijn zij bereid om in de zienswijze van de provincie mee te gaan, en wordt de voorlopige status omgezet in een definitieve, dan zijn zij niet meer helemaal vrij, om met het pand te doen wat ze willen. Vaak komen zij dan wel weer voor subsidies in aanmerking. Het gaat dit keer om panden die voor 1940 zijn gebouwd en zo schuiven de jaartallen telkens wat op.

Eind vorig jaar ontving onze vereniging, net als een aantal andere instanties, deze voorlopige lijst en wij willen, voor zover de aanwijzing voor ons gebied gaat, u die niet onthouden. Voor de goede orde: de publicatie in deze nieuwsbrief heeft overigens geen enkele consequentie, het is maar dat u het weet.

Hier volgt de opsomming:

SMILDE

- Rijksweg 76
9422 CE Smilde
Tramhalte en – remise gebouwd tussen 1915 en 1916



Mogelijke monument Het Rietendak

- Rijksweg 77
9422 CE Smilde
Dienstwoning behorende bij tramhalte en – remise.
- Rijksweg 85
9422 CG Smilde
Dwarshuisboerderij uit 1860, voormalige marechausseekazerne

HOOGERSMILDE

- Roelfsema Rznweg 20
9423 RA Hoogersmilde
Kalkzandstenen dienstwoning behorende bij de kalkzandsteenfabriek
- Roelfsema Rznweg 21-22
9423 RA Hoogersmilde
Kalkzandstenen directiewoning behorende bij de kalkzandsteenfabriek
- Roelfsema Rznweg 23
9423 RA Hoogersmilde
Kalkzandstenen dienstwoning behorende bij de kalkzandsteenfabriek
- Rijksweg 211
9423 PE Hoogersmilde
Pand uit 1920, destijds gebouwd als jeugdherberg, tegenwoordig horecapand

EXCURSIE NAAR DE STEENFABRIEK(?)

De activiteitencommissie wil, zo half juni, proberen of we voor belangstellende leden een rondleiding met uitleg bij de steenfabriek te Hoogersmilde kunnen organiseren.

De verantwoordelijke man daar wil proberen dit voor elkaar te krijgen en vraagt ons alvast om hoeveel bezoekers het dan gaat. Hebt u belangstelling? Wilt u zich dan alvast opgeven?

Wanneer tijd en datum bekend zijn, hoort u weer van ons.

U kunt zich opgeven (het liefst per e-mail) bij:

Klaas Vos, tel (0592) 41 26 71 of

klaasvos44@hotmail.com

Gerrit Helder tel (0592) 41 45 29 of

gerhel@hetnet.nl

Vergeet niet uw telefoonnummer op te geven als u zich per e-mail aanmeldt!

DRIE HOOGERSMILDEGERS HALEN HERINNERINGEN OP!

‘Verhalen van ’t zaand’ is het thema van een interviewronde waarin drie Hoogersmildergers aan de hand van privé foto’s herinneringen ophalen. Deze drie zijn: Appie Hulst, Iepy Meintjes en Harm Oortman, zij worden geïnterviewd door Kars Klok. Al eerder organiseerde de historische vereniging ‘De Smilde’ een dergelijke avond Toen in Bovensmilde en het was een groot succes. Tussendoor zorgt het accordeondo Greetje Geerts en André Radix voor passende muzikale begeleiding.

Appie Hulst, geboren op 27 november 1924 in Hoogersmilde, zag het levenslicht in een woning achter het de smederij van Kwint. Zijn vader was boer en veehandelaar. Appie bracht zijn jeugd door op de boerderij en al jong lag zijn hart bij het verzorgen van vee en paarden. Talrijke verhalen herinnert hij zich nog uit zijn arbeidzame leven. Hij wordt voornamelijk ondervraagd over zijn leven op de boerderij in de jaren in het midden van de vorige eeuw.

Iepy Meintjes werd op 23 december 1936 in Appelscha geboren bij de Damsluis. Al jong verhuisde zij met haar ouders naar Hoogersmilde. Daar wachtte een nieuwe woning met slaapkamers. Door haar huwelijk met Jannes Meintjes kwam zij in de kruidenierswinkel terecht. Ook zij gaat deze avond terug in de tijd. Een tijd waarin het nog normaal was, dat de kruidenier bij de

mensen thuis kwam om het “boodschappenboekje” op te halen en de boodschappen te brengen. Een lang vervlogen tijd zal door haar verhalen weer tot leven komen.

Harm Oortman zag het levenslicht op 8 april 1925 in Hoogersmilde vlakbij het Oranjekanaal. Zijn vader was schilder. Na de Tweede Wereldoorlog ging hij bij Albert Hulst in de bakkerij werken. Hij ventte het brood. Hij trouwde in een slagersfamilie en ging van het brood over naar het vlees op de Wolvenberg. Hij weet daarover nog heel wat te vertellen.

Gespreksleider is deze avond Kars Klok, geboren in Bovensmilde en tegenwoordig wonend in Assen. Als zoon van een vader met een eigen dorsbedrijf is hij een andere weg ingeslagen en onderwijzer geworden. Kars is lid van de activiteitencommissie van ‘De Smilde’. In een sfeervol decor zal hij de gesprekken leiden.

Zoals tot nu toe gebruikelijk bij de historische vereniging De Smilde, is deze avond vrij toegankelijk voor leden en zij die dit wellicht willen worden.

DATUM 16 APRIL A.S.

PLAATS: DE SCHAKEL AAN DE RIJKSWEG TE HOOGERSMILDE

AANVANG: 20.00 UUR



Harm Oortman (rechts) 1 van de vertellers op 16 april

GEMEENTEWAPENS IN DRENTHE

Sinds enige tijd werkt het Drents Heraldisch College in nauwe samenwerking met uitgeverij Endymion en met steun van de Hoge Raad van Adel aan een boek over oude en nieuwe Drentse gemeentewapens. De redactie van het boek staat onder voorzitterschap van dr. Harry Gras, oud-provinciaal historicus van Drenthe en directeur van Endymion. Daarnaast bestaat de redactie uit Redmer Alma, lid van het Drents Heraldisch College, Rinus Bouwmeester, verslaggever bij RTV-Drenthe en Anja Schuring.

Het boek gaat over de boeiende en in veel gevallen vermakelijke ontstaansgeschiedenis van de wapens. Om een evenwichtig en compleet beeld te schetsen raadplegen de auteurs de diverse archieven.

Het boek zal verschijnen in 2011. Het is dan tweehonderd jaar geleden dat de Drentse gemeente ontstonden. Bij de gemeentelijke herindeling in 1998 zijn bijna alle oude gemeentewapens verdwenen.

OPROEP

Het is voor ons als redactie vrijwel ondoenlijk zelf uit te vinden waar al die voorwerpen en/of gebouwen met een gemeentewapen zich bevinden. Daarom vragen we de plaatselijke historische verenigingen in Drenthe en haar leden ons te helpen bij de zoektocht. Weet u een wapen te vinden of heeft u zelf een voorwerp met een gemeentewapen, laat het ons weten via onderstaand contactadres. Het gaat ons daarbij om de oude én de nieuwe wapens. We hopen op veel reacties.

ANJA SCHURING
ORANJESTRAAT 29
9401 KG ASSEN
AJSCHURING@HOME.NL
06 2875 9312

WIJ BINT SLIM WIES MET OEZE DONATEURS!

Zij steunt het wark van het Huus van de Taol en Het Drentse Boek.

Donateurs betaalt € 26,00 per jaar en kriegt daorveur 4 keer De Taolkraant toestuurd. Daorbij ontvangt zij jaarlijks een Drents boek. Donateur worden is hiel makkelk en kan deur middel van dit anmeldingskaortie.

Te kunt oe ok abonneren op oeze tedschriften:

- Het literaire tedschrift Roet verschient vier keer per jaar
- Het tedschrift Oeze Volk / Maandewark verschient 6 keer per jaar

Natuurlijk maj combinaties maken. Kruus oen veurkeur(en) an, vul de adresgegevens in en stuur het kaortie op. Bellen of mailen kan ok altied.

Ik word:

Donateur Huus van de Taol / Het Drentse Boek. Ik betaal € 26,00 per jaar en ik ontvang hierveur 4 keer De Taolkraant en elk jaar een Drents boek.

Ik wil geern:

Abonnement op het Drents literair tedschrift Roet. Dat kost € 13,00 per jaar en daorveur krieg ik 4 keer het blad toestuurd.

Abonnement op het tedschrift Oeze Volk / Maandewark. Het tedschrift wordt mij 6 keer per jaar toestuurd veur € 12,50.

Name:

Adres:

Woonplaats:

Opsturen naor:

HUUS VAN DE TAOL

Antwoordnummer 25, 9410 VB Beilen

Telefoon: 0593 371010

E-mail: info@huusvandetaol.nl

EEN POSTZEGEL IS DAN NIET NEUDIG.