

HISTORISCHE VERENIGING 'DE SMILDE'

DEZE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUUR.

juni 2017

Nieuwsbrief 54

Foto's:

De foto's komen uit aan ons beschikbaar gestelde collecties.

Het Huus van De Smilde

Op de in januari gehouden neijjoarsvisite is door de voorzitter Geja Hoogeveen de naam van onze nieuwe verenigingsruimte bekend gemaakt.

We hadden op de open dag aan de leden gevraagd: Bedenk een naam!

Velen hebben hier gehoor aan gegeven om een naam te bedenken voor de nieuwe verenigings-

ruimte. Er is gekozen voor de naam Het Huus van De Smilde, refererend aan de naam van onze historische vereniging en de leden die allemaal op de Smilde wonen of hebben gewoond, of het nu Boven-, Midden-, Hijker- of Hoogersmilde is.

De bedenker ervan is Hotze de Groot.

Bruikleen en Schenkingen

Bruikleen

De Historische Vereniging De Smilde kreeg een tijd geleden van de heer George Eleveld een antiek kabinet ter bruikleen aangeboden. Door zijn verhuizing van Frankrijk naar Nederland bleek het kabinet niet in de nieuwe woning te passen. In zijn directe familie was ook niemand die het kon gebruiken. Omdat hij wist dat onze vereniging een nieuwe ruimte had betrokken, heeft hij ons in overweging gegeven om namens de erven Eleveld-Fernhout het kabinet te aanvaarden als bruikleenobject. Wellicht als ruimte voor archief- en onderzoekwerkzaamheden. De vader van George had in Villa Maria zijn bestuurlijke capaciteiten lange tijd ten toon gespreid en vanuit dat oogpunt leek het hem een mooie plek.

Wij hebben dat aanbod graag aangenomen en het kabinet heeft inmiddels een mooie plaats gekregen in onze nieuwe ruimte.

Schenkingen

De heer Pieter Servatius is via zijn vader, oud-burgemeester van de gemeente Smilde, in het bezit van de Nieuwe Drentsche Volksalmanak vanaf 1900 tot 1941 en heeft deze aan de vereniging gedoneerd. Waarvoor onze hartelijke dank.

Van Waterschap Drents Overijsselse Delta (voormalig waterschap Reest en Wieden) hebben we aangeboden gekregen: een oorkonde uit 1972 in het kader van uitgewerkte verbeteringswerken tussen gemeente Smilde en voormalig Waterschap. Verder overzichtskaarten van waterschappen in Drenthe. En een wapen van oud waterschap in steen. Waarvoor ook onze hartelijke dank.

Als vereniging zijn we blij met deze 'cadeautjes' en kijken reikhalzend uit naar historisch materiaal waarvan u denkt wat moet ik met die 'troep'. Wij zijn daar wellicht heel blij mee.



*Bankrekening
nummer: NL 66
RABO 0382
8524 35, t.n.v.
Historische
Vereniging
De Smilde,
Hoofdweg 174,
9421 PC
Bovensmilde*



De joodse gemeenschap in Smilde

Over rabbijn De Haan en zijn twee bekende kinderen is in het verleden al heel veel verteld. Met de Carry van Bruggenstraat is de dochter geëerd en zoon Jacob Israël kreeg die eer pas in 2016, met een gedenksteen bij de Koepelkerk. Bij de herdenking van 4 mei worden jaarlijks ook de namen van omgekomen Joodse inwoners in Smilde herdacht. Eén van de oorlogsmonumenten -dat op de hoek van A.M. Sorgstraat- is een joods monument. Het is wel duidelijk dat Smilde een geschiedenis heeft waarin Joden een rol hebben gespeeld. Het is dan ook niet zo vreemd dat daaraan aandacht wordt besteed. Dit gebeurt dan ook met een lezing door de heren Henk M. Luning en Bas Kortholt.

De heer Luning is een amateurhistoricus uit Assen en schrijft regelmatig over Drentse historische onderwerpen. Ook in Levend Verleden publiceerde hij enkele artikelen. Hij zal een verhaal houden over het leven van joodse families op de Smilde en joodse begrafenisgebruiken, waarbij ook de joodse begraafplaats in Hoogersmilde aan de orde komt.

Historicus Kortholt is als onderzoeker verbonden aan het

Herinneringscentrum Kamp Westerbork en woonachtig in Smilde. Als onderzoeker is hij als (mede-) samensteller/auteur betrokken geweest bij de totstandkoming van diverse exposities en publicaties. Zijn lezing zal zich richten op de geschiedenis van Kamp Westerbork, waarbij het leven van de Joodse inwoners van Smilde als leidraad wordt genomen.

De heer H van de Boer, voorzitter van Stichting Stolpersteine Beilen, is deze avond de derde spreker. Hij zal ons vertellen over het leggen van Stolpersteine in de voormalige gemeente Smilde op 5 oktober 2017.

Na afloop van de avond kunnen leden/bezoekers op vrijwillige basis een bijdrage geven aan de Stichting Stolpersteine in een daarvoor bestemde bus.

Waar: De Schakel, Rijksweg 179 te Hoogersmilde
Wanneer: woensdag 20 september 2017
Aanvang: 20.00 uur
Deur open: 19.30 uur
Toegang: gratis voor leden en zij dit willen worden

Zomerstop vrijwilligers

In 'Het Huus van de Smilde' is de afgelopen tijd door veel vrijwilligers hard gewerkt met archiefwerkzaamheden, scannen, ordenen, verslaglegging, enzovoort. Daar zijn we als vereniging erg blij mee. Nu houden we even een zomerstop.

Vanaf 1 oktober gaan we weer beginnen.

Denkt u ook dat lijkt me straks wel wat, u bent van harte welkom.

Vele handen maken licht werk!

Contributieverhoging

In de jaarvergadering van 9 maart 2017 stelde het bestuur een contributieverhoging voor. De penningmeester gaf onder andere als reden aan de huurverhoging van de nieuwe verenigingsruimte 'Het Huus van de Smilde' en ook de verandering van zwartwit naar kleurendruk van Levend Verleden speelde daarbij een rol. Met ingang 1 januari 2018 gaat de contributie met € 2,00 omhoog en is de contributie vastgesteld op € 17,00 per jaar. De aanwezige leden zijn hiermee akkoord gegaan.

Noteer alvast in uw agenda:

Donderdag 23 november 2017

Locatie: Het Kompas te Smilde

Aanvang: 20.00 uur

Lezing Elfstedentocht door Henk Kroes (oud-voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden). De laatste Elfstedentocht werd gereden in 1997 en onder enorme publieke belangstelling kondigde de heer Kroes de tocht aan met de woorden: "It giet aon".

Vrijdag 5 januari 2018 "Neijaorsvisite"

Locatie: De Spil te Bovensmilde

Inloop: vanaf 16.30 uur