

# HISTORISCHE VERENIGING 'DE SMILDE'

DEZE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUUR.

september 2017

## Nieuwsbrief 55

Foto's:

De foto's komen uit aan ons beschikbaar gestelde collecties.

### Rabobank clubkas campagne

**Rabobank Assen en Noord-Drenthe stelt dit jaar € 100.000 beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. Dit bedrag mogen de leden van de bank verdelen over verenigingen en stichtingen die meedoen.**

Ieder lid ontvangt 3 stemmen, waarvan er 2 op dezelfde vereniging of stichting mogen worden uitgebracht tijdens de stemperiode van 3 oktober tot en met 18 oktober 2017.

In september worden de leden van de bank hierover uitgebreid geïnformeerd door de RABOBANK.

Onze Historische Vereniging De Smilde doet evenals in 2016 mee. Toen is aan de vereniging een bedrag uitgekeerd van € 822,15. De Rabobank deed daar voor elke deelnemende vereni-

ging nog eens 100 euro bovenop en dat resulteerde in het prachtige bedrag van € 922,15. Dit geld is besteed aan de verdere inrichting van de verenigingsruimte.

Het doel van dit jaar is de viering van het 15-jarig jubileum van de vereniging in september 2018.

Bent u lid van de Rabobank Assen en Noord-Drenthe en draagt u de historische vereniging een warm hart toe, stem dan op de Historische Vereniging De Smilde. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. Na het uitbrengen van de stemmen wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld (met een maximum van € 5000,00).

### Lezing over de Elfstedentocht

Op donderdag 23 november 2017 zal de heer Henk Kroes een lezing verzorgen.

Henk Kroes is de oud-voorzitter van de Vereniging de Friesche Elf Steden. Toen hij nog in functie was, kondigde hij in 1997 met de woorden "It giet oan!" de vijftiende Elfstedentocht aan. Daarnaast is hij lange tijd actief geweest als directeur van It Fryske Gea.

In 1963 deed Kroes zelf mee aan de twaalfde Elfstedentocht en werd in 1969 ijsmeester van de Friesche Elf Steden. Van 1994 tot 2007 is hij voorzitter geweest van

Vereniging de Friesche Elf Steden.

Ook heeft hij lange fietstochten gemaakt om hiermee gelden op te halen voor goede doelen. Kortom een man die heel wat te vertellen heeft en ook nog op een plezierige manier. Niet in het Fries, hopen we.

**Waar:** Het Kompas, Veenhoopsweg 12b te Smilde  
**Wanneer:** donderdag 23 november 2017  
**Aanvang:** 20.00 uur  
**Toegang:** gratis voor leden en zij die dit willen worden.

Bankrekening  
nummer: NL 66  
RABO 0382  
8524 35, t.n.v.  
Historische  
Vereniging  
De Smilde,  
Hoofdweg 174,  
9421 PC  
Bovensmilde

### We gaan weer beginnen!

Na een zomerstop van een paar maanden willen we op donderdag 12 oktober weer gaan beginnen met archiefwerkzaamheden, scannen, ordenen enz.

De vrijwilligers die voor de zomerstop hiermee al druk bezig zijn geweest, hebben reeds een uitnodiging ontvangen. Hebt u nu tijd over en lijkt het u leuk om ons te helpen, u bent van harte welkom.

Kom gerust een keer kijken. We beginnen met koffie vanaf half tien.

### Noteer alvast in uw agenda:

Vrijdag 5 januari 2018  
"Neijaorsvisite"

Locatie: de Spil, Floralaan te Bovensmilde.  
Inloop: vanaf 16.30 uur.

## 't Huus van 'De Smilde' nog beter herkenbaar

De ingang van 't Huus van 'De Smilde' is zoals u weet aan de achterzijde van 'Villa Maria'.

De ingang is inmiddels voorzien van een naambord.

'Logo Text Buitenreclame Smilde' heeft dit prachtige naambord aan onze vereniging aangeboden.

Hiervoor zeggen wij 'Logo Tekst' heel hartelijk dank en om op zijn Smildegers te zeggen: 'Wij bint er arg wies mit!'



## Uitstapje 13 mei 2017

Na een uurtje rijden, kwamen we ± 08:30 bij Villa Maria aan. We komen namelijk uit Twente. We werden hartelijk begroet door de activiteitencommissie maar ook door de andere deelnemers. We vertrokken met een volle bus naar het prachtige stadje Appingedam. Bij Paviljoen Overdiep werden we onthaald met koffie of thee.

Hierbij was voor iedereen een heerlijk stuk appeltaart met natuurlijk een grote toef slagroom. Nadat dit alles verorberd was, werden we uitgenodigd plaats te nemen in de rondvaartboot Damsterveer. Deze voer langs een mooie route door de Appingedamse wateren. We zagen prachtige gevels en mooie bruggen, zoals de Dieptilbrug uit 1810. Ook ging de tocht langs de brandweerkazerne, een oude scheepswerf en een oud café genaamd Het Anker. Natuurlijk zagen we ook de hangende keukens waar deze plaats erg bekend om is. Wat de gids ons vertelde was erg leerzaam. Weer terug bij het Paviljoen stond ons een heerlijke lunch te wachten. Lekker soep, brood met ham en kaas en als hoogtepunt de traditionele bruine rakkers, die heerlijk smaakten met een likje mosterd. Nu was het tijd voor een stadswandeling onder leiding van een gids. We gingen in twee groepen, want de één liep harder dan de ander. Het raadhuis dateert uit 1638 en werd in 1925 verbouwd en in 1911 en 1983 werd het gerestaureerd. De architect was dhr. Mulder. Appingedam kreeg in 1327 stadsrechten. Het stadswapen

bestaat uit een pelikaan met opgeheven vlucht met drie jongen met geopende vleugel, alles van goud. Appingedam was vroeger de hoofdstad van de Ommerlanden-Vielingo. Handel werd gedreven met Noord-Duitsland en het Oostzeegebied. De groei van de stad leek uit de omvang van de Heilige Maria kerk die in de 14e eeuw de Nicolaï kerk werd. Voor de Synagoge staat een gedenkmontument met veel namen van joden die zijn omgekomen in verschillende concentratiekampen. Het was heel triest om te zien dat er ook kinderen bij waren. Joden leggen geen bloemen maar steentjes op een monument dat is bij hen een traditie. Tot slot bezochten we de Vrijgemaakte Gereformeerde kerk, deze kerk is ontworpen door dhr. Reitsma. Het is een mooie moderne kerk. Ze hebben het opgeknapt met geld van de Gemeenteliden. Appingedam is een bijzonder mooi stadje aan het Dams-terdiep. Het is te bevelen er nog eens te gaan kijken, wij zullen dit ook zeker doen. Als afsluiting nuttigden we met z'n allen nog een drankje op het terras van het paviljoen. Na een uurtje in de bus waren we om 17:45 weer terug in Smilde. Het was een mooie en leerzame dag. Ik wil de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt een grote pluim op de hoed steken, we hebben er erg van genoten. Ik wens iedereen een goede gezondheid en een fijn jaar toe en maar weer tot het volgende uitje in 2018.

– Groetjes Dini Stuifzand

## Bestuur & redactie van de Historische Vereniging De Smilde 'luiden de noedklok'

Nu onze vereniging bijna 15 jaar bestaat en in Levend Verleden een kleine 400 artikelen zijn verschenen, hopen we dat de vereniging nog lang bestaat en nog menig historisch artikel over Smilde mag verschijnen. Maar dat kan niet zonder jullie hulp. Bestuur en redactie zijn in de afgelopen jaren van samenstelling veranderd, maar de invulling ging niet altijd gemakkelijk, met name bij de redactie. Volgend jaar stopt hier Folkert Frieszo en wie volgt hem op? Hoofdredacteur Fred

Fontijn en eindredacteur Sjoerd Post zorgen al vanaf het begin voor Levend Verleden, maar wanneer zij stoppen? Hebben we dan nog een blad? Daarom onderstaande vragenlijst!

We hopen dat jullie met ons mee willen denken en zoveel mogelijk vragen en verzoeken willen invullen. De lijst kan worden ingeleverd bij bestuurs- of redactieleden, maar ook bij leden van de activiteitencommissie.

Ik ken wel iemand die geschikt is als bestuurslid.

Naam (adres): .....  
.....

Ik ken wel iemand die geschikt is als redactielid.

Naam (adres): .....  
.....

Ik ken wel iemand die geschikt is als schrijver van artikelen.

Naam (adres): .....  
.....

Ik kan zelf niet schrijven, maar ik weet wel iets/veel te vertellen over 'Smilde', wat geschikt is voor Levend Verleden. Het gaat over:

.....  
.....  
.....

Naam (adres): .....

Ik heb oude foto's over Smilde die nog onbekend zijn en die eigenlijk niet verloren moeten gaan. Jullie mogen ze scannen/hebben.

Foto's van en over:  
.....  
.....  
.....

Naam (adres): .....  
.....

Ik heb andere (historische) dingen die eigenlijk ook bewaard moeten blijven, te weten:

.....  
.....  
.....

Naam (adres): .....  
.....

En ik wil dir nog graag aan jullie kwijt:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Naam (adres) (mag ook anoniem): .....  
.....  
.....

## Wie staat op d foto?

Mevrouw Beukema leverde een aantal foto's in, die nog van haar man Eije waren. Wie er op staan, kon ze niet vertellen. Wellicht zijn er mensen, die nog wel namen kennen en weten waar en wanneer de foto's zijn gemaakt.

Op foto 11 staan waarschijnlijk personen afgebeeld van een buurtvereniging die een reisje maakte, gezien aan het aantal ouderen en jonge kinderen. De kans is groot,

dat er Beukema's op staan. Mogelijk een foto uit de jaren 1950-1955.

Bij foto 12 zit op de eerste rij duidelijk een toneelgroep, misschien wel na de voorstelling genomen waarbij het enthousiaste publiek ook op de foto mocht.

Ook hier zullen wel Beukema's op staan.

Mocht u mensen herkennen, laat het Gerrit Helder dan weten. Telefonisch is hij te bereiken op 0592 - 414529.

