

Twee oproepen van buiten

De scheepvaart in en rond Smilde is erg belangrijk geweest. Er komen zo af en toe dan ook vragen om informatie bij ons binnen. Omdat het vaak gaat over zaken waar, u als lid, ook in bent geïnteresseerd proberen wij daar informatie over te krijgen. Het gaat erom dat u uw eventuele kennis aan de aanvragers wilt doorgeven. Terwijl de andere leden er natuurlijk dan ook van mee kunnen genieten. Hier volgen twee oproepen. Kunt u helpen? Laat Fred Fontijn dit dan even weten (0592) 420 201!!

Kunnen uw leden ons helpen aan informatie van het skutsje (de) Dankbaarheid, voorheen van schipper Ulbe de Jong. Dit was n.l. mijn opa, hieronder ziet u wat ik te weten ben gekomen: Hij heeft in 1918 een 2e prijs gewonnen bij Terherne, via het Leeuwarder archief weet ik dat hij in 1939 in Leeuwarden is gaan wonen (in een huis) via scheepsregistratie Rotterdam weet ik dat er na 1926 geen Ulbe de Jong meer voorkomt, van mijn moeder weet ik dat ze veel door het Oranjekanaal voeren maar mijn moeder was toen nog een peuter, van een ander kreeg ik te horen dat er een skutsje de Dankbaarheid ergens tussen Smilde en Assen moet liggen die iets te maken heeft met een "de Jong" maar ik kan hierover niets vinden, dat van die prijs in 1918 was op een skutsje de 'Twee Gezusters' die nu mogelijk in Appelscha ligt. Ook bestaat er een kans dat hij eerst met een broer van hem, Steven de Jong heeft samen geva-

GEZOCHT

Informatie over sleepbootje

Wij zoeken mensen die nog informatie en vooral ook foto's hebben van de sleepboot "Martha" van Hermannus (Mans) de Vroome. Deze sleepboot lag tussen 1936 en 1961 vaak in Smilde aan de Veenhoopsweg tegenover kleermaker Ludwig.

Momenteel wordt dit scheepje door Eddie Douma en Marja Goud gerestaureerd in Sappemeer. Eddie en Marja werken beiden in het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen. Omdat er een boekje over de restauratie en geschiedenis van het bootje gaat verschijnen, is iedere informatie van harte welkom.

ren, van deze broer weet ik alleen dat hij later een motorschip heeft gehad, mijn opa voer met alles waar wat mee te verdienen was aldus mijn moeder. De Dankbaarheid moet een schip zijn (geweest) van 29 ton, had een kleine roef en had geen raampjes aan de zijkanten maar aan de voorkant, de kleur was toen bruin. Ik hoop dat u mij verder kan helpen op mijn speurtocht naar het schip en het reilen en zeilen van mijn opa.

– Sietse de Vries



HISTORISCHE VERENIGING 'DE SMILDE'

Tweede jaargang **Nieuwsbrief 5**
februari 2004

Foto's:

De foto's komen van aan ons beschikbaar gestelde collecties. Binnenkort treft u deze en anderen aan in de 'Smildeger Neiskrant'. Al dan niet voorzien van namen.



Uitreiking eerste exemplaar tijdschrift

Sinds de oprichting kijken velen uit naar de verschijning van het tijdschrift. Naast de te organiseren activiteiten is dat tenslotte het bindende element van onze vereniging. Nu, is het dan zover. Eind van deze maand en wel op 28 februari, 's middags om twee uur vindt de officiële doop plechtigheid plaats. Dit zal gebeuren in 'Vila Maria' ons voormalig gemeentehuis aan de Hoofdweg, in de Raadzaal.

Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan onze burgemeester, de heer Ter Avest. Het bestuur wil dit op historisch verantwoorde wijze doen. Daarom zijn alle, nog in leven zijnde, burgemeesters van de voormalige gemeente Smilde uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Zo hebben de dames Lantinga en Vroegindewei en de heren Patoor en Aelbers hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen. Het bestuur hoopt dat zij in de gelegenheid zijn om aan de uitnodiging gehoor te geven.

Naast deze genodigden zijn er ook uitnodigingen gestuurd naar onze zusterverenigingen Beilen en Westerbork, ook de provinciale historische vereniging is uitgenodigd, samen met nog een aantal organisaties waarmee wij als vereniging te maken hebben. Uiteraard nodigen

we ook vertegenwoordigers uit van de Rabobank Assen, Smilde, Rolde, zij maakten het tenslotte mogelijk dat via het projectenfonds dit eerste nummer huis aan huis verspreid wordt in de voormalige gemeente Smilde.

Last but not least, om het maar eens in goed Drents te zeggen, bent u als lid van onze vereniging van harte welkom. Mocht u echter allemaal willen komen, op dit moment zijn er al 220 leden, dan passen we helaas niet in de Raadzaal. Daarom verzoeken wij belangstellenden zich vooraf aan te melden bij onze secretaris. Telefoon nummer is (0592) 41 45 29 of per e-mail: gerhel@hetnet.nl. Hier geldt uiteraard dat de volgorde van opgave bepaalt wie wel en wie niet aanwezig kan zijn.

Bankrekening nummer: 3828.52.435, t.n.v. Historische Vereniging De Smilde, Hoofdweg 44, 9422 AH Smilde



Basbrugge

De P.H. brug in Hoogersmilde wordt in de volksmond ook wel 'Basbrugge' genoemd. Waar komt die naam vandaan, vroeg Joop Koers zich af. Er zijn inmiddels een heleboel verklaringen boven water gekomen. Of de juiste daarbij zit is nog maar de vraag. De meest waarschijnlijke is nog dat de eerste brugwachter Bas Flederus was en dan is het maar een klein stapje naar 'Basbrugge'. Wordt vervolgd.

Werkgroepen

Al eerder riepen wij leden op actief mee te werken om allerlei geschiedenis feiten boven water te halen en bestaande feiten te toetsen op authenticiteit. Bij een volwaardig historische vereniging hoort dit bij de activiteiten. De redactiecommissie heeft voor de komende periode de thema's vastgesteld die in 'Levend Verleden' zullen worden gepubliceerd. Dit zijn o.a. de volgende: brandweer/branden, kerken, water, veen, oorlog/joden, sport en de Scholten aardappelmeelfabriek. We noemen er hier al zeven. Dit jaar willen we nog twee nummers uitgeven met de onderwerpen brandweer/branden en kerken. In de genoemde volgorde volgen de komende jaren dus de andere onderwerpen. Het ligt immers in de bedoeling dat er drie nummers per jaar verschijnen.

Omdat we met de voorbereiding niet vroeg genoeg kunnen beginnen roepen wij geïnteresseerden op zich bij Fred Fontijn te melden (0592) 420 201, dit geldt voor mensen die op één van bovengenoemde gebieden al iets hebben gedaan (de thema's kunnen breed worden opgevat) of er onderzoek naar willen gaan doen. Bij dit onderzoek willen we u graag op weg helpen.

Er zijn nu al enkele leden, die belangstelling toonde om eventueel speurwerk te gaan verrichten in het archief van de gemeente Midden-Drenthe. Misschien zijn er ook activeringingen die ditzelfde werk willen doen bij het Drents Archief. Meldt u!

Activiteiten

Voorlopig heeft het bestuur al twee activiteiten gepland. Op 24 maart a.s. aanvang 20.00 uur, wordt er een avond gehouden in de kantine van de ijsbaan te Bovensmilde. Hiervoor zijn uitgenodigd Lammert Leertouwer en Michiel Gerding, kenners van het digitaliseren van oude kaarten. Zij zullen hierover een inleiding geven, ondersteund met beeldmateriaal en wij zijn er zeker van dat dit op een bijzonder onderhoudende wijze zal gebeuren. Alle leden zijn welkom, ook het meenemen van een introductie is mogelijk en de toegang is gratis.

Verder is er een rondleiding in het Drents Archief. Ook hiervoor worden alle leden uitgenodigd en ook daar hoeft niet voor betaald te worden. Datum 15 april, aanvang 19.30 uur in het gebouw van het Drents Archief aan de Brink (naast het Provinciaal Museum). Opgave is gewenst, in verband met het benodigde aantal rondleiders. Opgave bij Gerrit Helder.

Voor degenen die overwegen wat onderzoek werk te gaan doen zal dit een zeer leerzame avond zijn, maar ook andere belangstellenden zullen aan deze rondleiding veel genoeg belevens.

Op zoek naar het Grondeloos Meer

In onze vorige Nieuwsbrief deed de heer Mr. T.W. Mertens een oproep om een onderzoek te starten naar het zogenaamde 'Grondeloos Meer'. Helaas kan de heer Mertens op deze vraag geen antwoord meer krijgen. Hij is kort geleden overleden. Wij verliezen met hem een zeer betrokken lid. Al direct na de eerste oproep in de Smildiger Neiskrant, gaf de heer Mertens aan blij te zijn met de oprichting van een historische vereniging en bood zijn hulp aan. Hij was direct bereid om te helpen bij het opstellen van de statuten e.d.

Op de introductie avond hebben een aantal aspirant leden uitvoerig met hem gesproken waarbij zijn betrokkenheid bij de geschiedenis van Smilde bleek. Met zijn oproep naar een specifieke plek in of bij Hoogersmilde, heeft hij mede richting gegeven aan één van onze toekomstige bezigheden. Er is inmiddels al een werkgroep gevormd, die antwoord probeert te vinden op zijn vraag. Helaas is zijn lidmaatschap maar van korte duur geweest.

Het bestuur wenst zijn nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

– Het bestuur.

Van de redactiecommissie

De redactiecommissie is versterkt met Jan Kiers uit Bovensmilde. Een welkome versterking. Jan heeft ervaring met speurwerk in de archieven van het Drents Archief. In oude kranten speurt hij o.a. naar berichtjes uit Smilde. Er zijn daardoor al heel wat juweeltjes in ons bezit.

Zoals u al begrepen heeft zoekt de redactie naar auteurs van historische verhalen. We kunnen ons voorstellen dat er leden zijn die dit graag willen doen. Sommigen weten misschien nog niet hoe ze dit aan moeten pakken en anderen vinden weer dat ze het niet goed genoeg op kunnen schrijven. Maar om u de waarheid te zeggen kan het ons niet zo erg veel schelen hoe u kopij bij ons aanlevert, als u maar aanlevert! Met perfect geschreven en gedocumenteerde artikelen zijn we best blij. Maar er zitten niet voor niets een paar doorgewinterde schrijvers in de redactie! Die helpen u graag. Wat die documentatie betreft, er zijn genoeg mensen binnen de vereniging die er zich al jaren mee bezighouden en die zullen u met plezier verder helpen. Heeft u belangstelling meldt u bij Fred Fontijn (592) 420 201 en wie weet bent u de auteur van de volgende historische roman over Smilde.



Even een berichtje van de secretaris:

Alle Hoogersmilligers, Bovensmilligers en Middensmilligers die actief geweest zijn voor onze historische vereniging, van harte bedankt voor jullie inspanningen. Ons ledental is flink gestegen en ligt nu al op ruim 230. Nu binnenkort het eerste "Tijdschrift" van onze vereniging verschijnt en daarna nog vele andere nummers, met uw medewerking, moeten we eind 2004 het aantal van 500 ruim kunnen halen. We hebben de afgelopen tijd weer heel wat foto's van schoolklassen, Smildenaars onder militaire dienst 1914-1918, feestcommissies, besturen van instellingen, enz,enz gekregen om op de computer vast te leggen. (De foto's komen allemaal weer bij de eigenaars terug). Ook geschreven stukken over alles wat met de oude gemeente Smilde te maken heeft vinden we interessant. Van de volgende mensen hebben we verhalen, foto's of andere dingen betreffende Smilde aangereikt gekregen: Fam Keizer, fam Ludwig, fam Holstein, mevr. Engberts, fam Feiken, mevr. Feijen-Stel, mevr. Schreuder-Eleveld, mevr. Tigelaar-Timmermans, fam Batelaan, fam de Vries- Snippe, mevr. Van Zwol-Hoogewind. In Nieuwsbrief 4 heeft u ook al een hele rij meedenkers en doeners kunnen zien staan. Wij zijn u er dankbaar voor.

Wilt u allemaal uw foto albums nog eens nakijken? Er is in de loop der jaren in de drie Smildes al zoveel afgebroken en vernieuwd en juist voor die oude staat hebben we belangstelling. Misschien hebt u familie foto's of dia's liggen die tegen de achtergrond van uw huis zijn opgenomen of foto's van oogst werkzaamheden met paard en wagen en oude werktuigen. We willen ze graag scannen op de computer. Op ere woord retour! Heeft u familie die vroeger of kortgeleden vanuit Smilde naar het buitenland is vertrokken, geef ze een abonnement op de vereniging cadeau of vraag ze of ze lid willen worden. Wij willen ook graag van hen horen hoe het ze daar vergaat en of ze herinneringen van vroeger op papier willen zetten. Het hoort allemaal bij "Smilde" Ze kunnen dit ook "mailen" naar gerhel@hetnet.nl

Op naar de 500!!!