

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT

DINSDAG 17 DECEMBER 1889

Smilde, 15 Dec. Naar wij vernemen zal in het laatst dezer week alhier een weldadigheidsverloting plaats hebben. Het doel is om alle behoeftige weduwen, die zich daartoe aanmelden, zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid eene Kerstgave te bezorgen. Eere aan mejuffrouw M. van Rintelen, van wie dit schone denkbeeld is uitgegaan en die zich daarvoor veel moeite getroost; eveneens aan de heeren T. Tellegen, Manuel Polak en A. de Ridder, die haar bij dit werk van weldadigheid zullen ter zijde staan en de behulpzame hand zullen bieden.

Ingezonden stuk.

Mijnheer de redacteur!

Sta mij s.v.p. eene kleine ruimte af.

'k Zou zoo gaarne even de aandacht van alle hoofden der scholen willen bepalen bij een der gevolgen van de jongste Kamerbeslissing: 't opnemen van *het teekenen* als verplicht leervak op de lagere school.

Afgezien nu van een betoog of het teekenonderwijs weinig of veel nut zal opleveren, 't geen weer de toekomst ons zal moeten leeren, wensch ik thans de h.h. er op te wijzen, dat, zal dit onderwijs goed zijn en aan de verwachting beantwoorden, in de hoogste klassen ook theorie zal moeten onderwezen worden.

Daar zal het *waarom?* telkens het schetsen moeten voorafgaan, een vrij juist oordeel altijd de hand moeten leiden; daar, doch evengoed in d'andere klassen, zal het onderwijs streng methodisch moeten zijn.

Allen raad ik nu aan in hunne schoolboekenlijst over '90 op te nemen het werkje, dat bij van Gorcum en Co. te Assen het licht heeft gezien: *Leer der perspectief*, door J. Eikema, voor onderwijzers en kweekelingen.

't Is niet als zoovele andere een kamerbroedsel, maar gegrond op en gegroeid uit de praktijk. Volgens tal van deskundigen is 't een uitstekende gids, een echt praktisch boek. Het maakt zoowel den onderwijzers, die nooit iets aan het teekenen hebben gedaan, als den wel geoefenden het onderwijzen gemakkelijk en het onderwijs vruchtbaar.

U bij voorbaat dankende, m. d. r.,

uw dv. dien.,
X.

P.S. Overneming wordt vriendelijk verzocht.

EEN KAAL HOOFD

staat leelijk en grijs haar toont oud.

Geachte Heer THEOPHILE, aangemoedigd door de schoone resultaten, die mijn knecht JELLE WIERSMA, door het aanwenden van Uw Haarbalsem heeft ondervonden, daar zijn hoofdhaar weder prachtig bijgegroeid is. Twee mijner kennissen, tevens ooggetuigen van bovenstaande, verzochten mij eveneens twee flacons bij U te bestellen. Hun schedels waren bijna kaal, maar zijn nu door Uw haarmiddel eveneens geholpen, hebben alzoo weder flink haar.

Op uw verlangen kunt U bovenstaande als getuigschrift plaatsen.

Lioessens (Friesland),

26 Aug. 1889.

(Is ondertekend)

J.S. FABER.

Uitval van Haar, Roos of Schilvers, dun Haar, kale plekken, pijn in de Schedelhuid, Haar- of Baardworm, Huidzeer, vroegtijdig grijs worden, al deze onaangenaamheden worden door den **Haarontwikkelings-Balsem** genezen. f 2 per flacon.

Roos, grijs of wit Hoofdhaar, teven Baard, kunt U kleuren in blond, bruin of zwart, kleurhoudend, onschadelijk en zoo natuurlijk mogelijk, voor een half jaar voldoende. Wordt nergens anders verkocht dan bij THEOPHILE, Frederiksplein 32, Amsterdam, slechts f 2 per flacon, franco f 2.25.