

HISTORISCHE VERENIGING 'DE SMILDE'

DEZE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUUR.

december 2014

Nieuwsbrief 44

Foto's:

De foto's komen uit aan ons beschikbaar gestelde collecties.

Neijaorsvesite

Op 23 januari 2015 organiseert 'de Smilde' voor de derde keer een Nostalgische Neijaorsvesite. Eerdere keren bleken deze visites een doorslaand succes; veel leden bezochten de gezellige bijeenkomsten.

Onder het genot van een drankje en hapje uit grootmoeders tijd ontmoeten we elkaar op informele wijze om elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar te doen toekomen.

Er draaien oude dorpsfilms, albums met prachtige oude foto's zijn te bezichtigen en ook aan de wanden van "De Spil" hangen oude foto's op A-4 formaat.

Mocht u een gedicht, een kort verhaal of een anekdote over Oud en Nieuwjaarsviering tijdens de visite ten gehore willen brengen, dan is daar gelegenheid voor.

Het bestuur nodigt u van harte uit voor deze Nostalgische Neijaorsvesite.

Datum: vrijdag 23 januari 2015
Locatie: De Spil
Floralaan 2
Bovensmilde
Aanvang: 16.30 uur
Toegang: gratis

Website vernieuwd

Ruim 4 jaar geleden heeft Henk de Geeter met veel energie en enthousiasme de website van de Historische Vereniging De Smilde onder zijn hoede genomen. Gedurende deze 4 jaar heeft Henk als webmaster gezorgd dat de website actueel bleef. Inmiddels heeft Henk aangegeven te willen stoppen met de website. Voor ons was dit aanleiding om de website een update te geven.

Begin november 2014 is de vernieuwde website de 'lucht' ingegaan. Aan de huisstijl is weinig veranderd. Dat moet ook niet al te vaak, in verband de herkenbaarheid.

Er zijn wat technische aanpassingen gedaan, waardoor het voor meer mensen mogelijk is om er iets op te plaatsen. De site is daarmee toegankelijker geworden. Verder is de menustructuur aangepast, naar aanleiding van de inmiddels opgedane ervaring. Er is een nieuw fotoalbum geïnstalleerd, waardoor foto's en bijschriften beter bekeken kunnen worden. Voor degenen die wel eens in de historie willen wroeten is er nu

een digitale index van de in ons bezit zijnde archieven toegankelijk. De zoekmachine brengt u heel makkelijk met een zoekterm bij het juiste archiefonderdeel. Het is de bedoeling om alle documenten, die bij de diverse archieven behoren, digitaal beschikbaar te maken. Die klus is echter zo één, twee, drie nog niet geklaard. Voorlopig moet Henk Jonkers deze nog zelf uit het archief halen en u ter hand stellen.

Veel plezier bij het surfen door de website van de Historische Vereniging De Smilde.

Bankrekening
nummer:
NL66rabo0382
8524 35, t.n.v.
Historische
Vereniging
De Smilde,
Tramweg 59,
9422 BM
Smilde

Historische Vereniging 'De Smilde'

Objectiekt september 2013

De Smilde Geschiedenis Acties Foto's Archief Winkel Contact

De Smilde
Foto's uit uw Jeugd???

Prachtig cadeau van familie Kunst
Via de dochter van meester Kunst, zoon van De Smilde, 353 foto's van leerling. Deze foto's zijn van goede kwaliteit en zijn gemaakt rond 1930 en 1932. Meester Kunst kwam naar Smilde om les te geven aan de Gereformeerde school, die destijds aan de Tramweg gevestigd was. Later werd hij hoofd van de school en in 1952 ging hij met pensioen. Lees meer: Foto's uit uw Jeugd???

Opfrisbeurt website
Het voordeel van digitale media is, dat ze niet staccato zijn. Als iets niet bevult dan kan het veranderd worden. Met een gebruikte folder is dat een stuk lastiger. Nadat Henk de Geeter, met veel energie en enthousiasme, een aantal jaren webmaster is geweest en intussen deze taak heeft overgedragen, was dit een goede gelegenheid om de website een update te geven. Begin november 2014 is de vernieuwde website de 'lucht' ingegaan. Aan de huisstijl is weinig veranderd. Dat moet ook niet al te vaak, in verband de herkenbaarheid. Lees meer: Opfrisbeurt website

Van spelman tot Skik
Albert Haar zet naoorlogse muziek in perspectief

De Historische Vereniging De Smilde nodigde de bekende radiomaker Albert Haar uit om zijn kennis over muziek in Hoogerzmlde met ons te delen. Men zijn radioprogramma Harry's Blues gaat het vaak over de tegensprekelijke muziek, maar dat doet hem op alles wat al eens eerder is gedaan kan hij voortvankelijk verwoorden. Hij zegt daar zelf het volgende over:

Waarom heet Smilde, Smilde?
In de allereerste 'Levend Verleden' schreef Sjoerd Post al eens hoe Smilde aan die naam kwam. Dat begon natuurlijk al met Hoogerzmlde, want daar begon het allemaal. Er bleven echter vraagtekens, want er waren meerdere ideeën over deze naamgeving. Berno Vuureman dank na tien jaar nog even weer in een groot aantal boeken en bronnen om meer zekerheid te krijgen. Wanneer u zijn artikel leest, valt op dat hij wel heel stil is, maar ja, het is natuurlijk een Vloortman. Tja, die doet dat wel meer. Maar eerlijk is eerlijk. Bertus weet het omhoog te vertellen, maar of de juiste verklaring er nu tussen zit? Het klon en het kan ook niet. Maar lees het en weet weer wat wijzen.

Lees meer: Waarom heet Smilde, Smilde?

Boeken gratis en informatie over de voormalige gemeente Smilde
De Historische Vereniging De Smilde heeft een archief ter haar beschikking. In dit archief staan inmiddels al enkele meters informatie over de voormalige gemeente Smilde. Met alle dowl informatie te verzamelen die niet verloren mag gaan. Deze informatie wordt regelmatig geleend voor onder andere artikelen in 'Levend Verleden' en andere bronnen die naar specifieke historische gebeurtenissen zoeken.

De vereniging archiveert alle informatie systematisch, zodat nu en in de toekomst onderwerpen makkelijk en overzichtelijk zijn terug te vinden. Regelmatig schenken donateurs en oud-tuoners van Smilde ons hun privé-, verenigings- of bedrijfsarchieven, in de trant van:

Lid worden?

Activiteiten

- Neijaorsvesite
- Reunies
- Dorpsvergadering
- Neijaorsvesite
- Reunies
- Reunies

Levend verleden 2 - 2014

- Smilde zag niet vergeten
- 'Woonsterven' was voor artsenachtjaar 'een pijn'
- Dit de krant van 1874
- In het Huisverleden liggen de wortels...
- Veel tuoners van Smilde verdronken in de storm van de Noordzee

Tweede druk van 'De poppenfabriek'

Er komt een tweede druk van het boekje 'De poppenfabriek'. Het boek is het levensverhaal van Herbert Steinweg, de Duitse jongen die in 1933 met zijn familie uit nazi-Duitsland vluchtte en in Nederland onderdak vond. Het gezin (vader, moeder, twee zoons en een dochter) werd in Amsterdam geregistreerd als eerste Joodse gezin dat Duitsland ontvlucht was. Het bleek echter niet eenvoudig om blijvend aan de Duitse klauwen te ontkomen. Nadat op 10 mei 1940 ook Nederland werd bezet, braken - ook voor het gezin Steinweg - bange tijden aan. Zeker in het derde oorlogsjaar, toen er steeds meer razzia's op Joden werden uitgevoerd. Herbert en zijn broer Hans wisten ternauwernood aan de SD (Sicherheitsdienst) te ontkomen en doken vervolgens onder. Op deze wijze bleven ze gespaard voor de gang naar een vernietigingskamp. Hun ouders en zusje wisten daar niet aan te ontsnappen en vonden de dood in Auschwitz.

De beide broers bouwden na de oorlog een speelgoedbedrijfje op in Amsterdam. Aan het eind van de jaren veertig verplaatsten ze hun bedrijf naar Bovensmilde. In Smilde en wijde omgeving is het speelgoedbedrijf bekend geworden als 'De poppenfabriek' en ook nu is het in Smilde nog steeds een florierende onderneming. Tachtig jaar na zijn vlucht uit Duitsland vertelt Herbert Steinweg in 'De poppenfabriek' over zijn jeugd in het Ruhrgebied, hoe hij als enige Joodse jongen op school door klasgenoten in elkaar werd geslagen en de armoede waarmee zijn ouders aanvankelijk in Nederland werden geconfronteerd. Over zijn onderduikperiode in de Peel, de bevrijding, de opbouw van Elcee-Haly en zijn vele, vele reizen naar het Verre Oosten.

De poppenfabriek is te bestellen bij de schrijver Sjoerd Post (sjoerdenria@ziggo.nl) en kost vijftien euro.

Oude exemplaren van "Levend Verleden"

Geregeld krijgen wij van leden maar vooral van niet leden de vraag of een bepaald nummer van Levend Verleden nog te koop is. Van de meeste uitgaven hebben wij nog enkele exemplaren op voorraad. Deze exemplaren zijn voor zowel leden als niet leden te koop voor € 5,- per stuk. Echter de voorraad is niet onuitputtelijk en er worden niet opnieuw exemplaren gedrukt. Dus op is op. Mocht u voor u zelf of een kennis nog een bepaalde uitgave wensen kunt u contact opnemen met Henk Jonkers, telefoon 0592-413248 of mail Ledenadministratie@desmilde.nl



Noteer alvast in uw agenda

Nostalgische Neijjaars visite

Datum: vrijdag 23 januari 2015

Locatie: De Spil
Floralaan 2
Bovensmilde

Aanvang: 16.30 uur

Toegang: gratis

Woensdag 5 maart 2015 Jaarvergadering

"De Schakel" Hoogersmilde

Aanvang: 20.00 uur

Woensdag 22 april 2014 Keukentaofelpraot

"De Schakel" Hoogersmilde

Aanvang: 20.00 uur.

3 generaties van een bekende Hoogersmildeger familie worden in een sfeervolle omgeving over allerlei dagelijkse onderwerpen bevraagd door Kars Klok

Zaterdag 30 mei 2015 Excursie

naar de Koloniehof in Frederiksoord, Drenthe

Veel schoolfoto's gekregen van familie Kunst

Dit voorjaar schonk de familie Kunst 'De Smilde' een aantal kokertjes met daarin meer dan 300 negatieven van foto's. De heer Kunst was tot 1953 hoofdonderwijzer van de Gereformeerde school aan de Tramweg. Inmiddels zijn de foto's gedigitaliseerd en afgedrukt. Een deel van de foto's zijn gemaakt in de jaren 1930-1935 en een ander deel rond 1950-1953. Het zijn heel duidelijke afbeeldingen waar leerlingen alleen op staan of foto's kinderen uit één gezin.

In november zijn een tweetal succesvolle en gezellige inloopmiddagen gehouden in het Beurtschip, met als doel zoveel mogelijk namen bij de foto's te krijgen. Dit is

voor ca 80 % gelukt! De ontbrekende 20%, zou bij een eventueel latere gelegenheden, geïdentificeerd kunnen worden.

Wanneer u niet in de gelegenheid was om de inloopmiddagen te bezoeken, maar wel wilt weten of er wellicht een van uw familieleden op de foto's staan, dan kunnen wij u een foto per mail toesturen.

Neem in dat geval contact op met één van de heren, die hieronder vermeld staan:

Klaas Vos tel. 0592 412671 of klaasvos44@hotmail.com
Wietse de Jonge tel. 0592 412652 of ws.dejonge@ziggo.nl



Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Historische Vereniging 'De Smilde' geldt telkens voor 1 jaar, beginnend op 1 januari en eindigend op 31 december. Wanneer het lidmaatschap niet vóór 1 januari schriftelijk is opgezegd wordt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd.

Wij kunnen het ons niet voorstellen, maar wanneer u besluit het lidmaatschap op te zeggen heeft u daarvoor de tijd tot en met 31 december a.s. Dit is niet bedoeld om u

op een idee te brengen, integendeel wij willen er nog nieuwe leden bij. Zoals u weet ontvangt u als lid vier keer per jaar het tijdschrift *Levend Verleden*, boordevol informatie over gebeurtenissen en personen uit de voormalig gemeente Smilde. Daarnaast een aantal informatie en gezellige avondbijeenkomsten en dat slechts voor € 15,00 per jaar.

Misschien een idee om als cadeau een goede vriend(in) of kennis het lidmaatschap van de Historische Vereniging 'De Smilde' aan te bieden.

Wie herkent de personen op de volgende foto's

We beginnen niet te moeilijk. Wij verwachten dat van de volgende foto's veel mensen herkend worden.

Indien u één of meerdere personen herkent kunt u die aangeven aan Henk Jonkers telefoon 0592-413248 of mail Ledenadministratie@desmilde.nl



Foto 1, Op de foto is het bestuur van de Rabobank uit Bovensmilde te zien.



Foto 2, Op deze foto staan de "Beurtschipzangers"