

HISTORISCHE VERENIGING 'DE SMILDE'

DEZE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUUR.

Juni 2024

Nieuwsbrief 80

Foto's:

De foto's komen uit aan ons beschikbaar gestelde collecties.

Jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging De Smilde

Op donderdag 4 april werd in Het Kompas de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Om 20.00 uur heette de vicevoorzitter Klaas Jan de Vries de ongeveer 85 aanwezige leden van harte welkom.

In het bestuur was Harm Hopman aftredend en herkiesbaar. De aanwezige leden gingen hiermee akkoord. Bij de redactie was Fred Fontijn vorig jaar al gestopt. Gelukkig hebben we ook een nieuw redactielid gevonden in Folkert Frieszo.

Verder hebben we een nieuwe webmaster, Linda Wijma-Vos. Zij volgt Jans Klok op. Jans Klok werd bedankt voor zijn inzet. Hij was niet aanwezig, maar krijgt een cadeaubon en een bos bloemen.

Na de vergadering konden de leden kennis maken met John en Nienke Geuzinge. Dit country, schrijvers en producers duo woont en werkt in en vanuit Bovensmilde. Maar bijna geen enkele Smilleger wist dat er een dergelijk creatief en zelfs in Amerika bekend duo in ons dorp woonachtig is. Daarom leek het de activiteitencommissie van de Historische Vereniging een goed idee om ze uit te nodigen. John en Nienke reageerden meteen enthousiast en wilden graag de leden verrassen met hun muziek.

Er werd begonnen met het gezamenlijk zingen van een lied over Smilde. John en Nienke zingen beiden, terwijl John hun begeleidt op gitaar. De leden werden daarna onthaald op een



mix van streektaal en Engelstalige country en gezien de reacties die we kregen heeft eenieder genoten van dit optreden. John en Nienke voelen zich het beste thuis in een kleine setting zoals deze was gecreëerd in Het Kompas. Zo kunnen ze de aanwezigen betrekken bij hun programma. En dat gebeurde ook. Nu weten in ieder geval meer Smillegers wie John en Nienke zijn. Een mooie reactie vanuit de zaal van een ouder lid: "Veule Engels, daor verstaot ik niet zo-veule van, maor ze kunt wel hiel mooi zing'n die twee en wat kan die man mooi gitaar speuln." En zo hebben de leden kunnen genieten van dit mooie en unieke optreden.

Ook John en Nienke gaven aan dat zij hadden genoten van deze avond en van de respons die zij kregen. De Historische Vereniging kan terugkijken op een gezellige avond met prachtige muziek.

Schenking

Onze vereniging heeft van mevrouw Bertha Punter een prachtige oude statenbijbel ontvangen. Mevrouw Punter, hartelijk bedankt!!

Bankrekening
nummer: NL 66
RABO 0382
8524 35, t.n.v.
Historische
Vereniging
De Smilde,
Binnenroede 15,
9422 LS Smilde

Agenda

- **Donderdag 22 augustus:** Historische Schepen Smilde rond 16.00 uur Tramweg, Smilde
- **Zaterdag 7 september:** Zijn wij van 13.00 – 17.00 uur aanwezig bij het Summer Event in het park bij de Koepelkerk in Smilde
- **Donderdag 21 november:** Lezing Cees van der Velde

Lezing Cees van der Velde

Op 21 november organiseert de activiteitencommissie een lezing gegeven door Cees van der Velde. Cees is geboren en getogen in Hoogersmilde en tegenwoordig woonachtig in Appelscha. Een paar jaar geleden speelde Cees met het idee om zijn ervaringen uit militaire dienst op papier te zetten. Uiteindelijk waagde hij de sprong in het diepe en met behulp van Abel Darwinkel en ook Johan Veenstra verscheen in 2023 het boek *Appel jongelui*.

Cees beschrijft zijn ervaringen in de streektaal van de Smilde en dat leest lekker vlot weg. Uit zijn verhalen blijkt wel dat Cees zich niet echt happy heeft gevoeld tijdens zijn diensttijd en heeft hij zich door die periode heen moeten worstelen. Toch zit er ook veel humor in zijn verhalen en al die belevenissen maken dat het een makkelijk leesbaar boekje is geworden.

Met name de mannen die zelf ook ooit onder de wapenen waren, zullen veel van de situaties herkennen. Het zijn

van die verhalen die je thuis aan de tafel, op verjaardagen of tijdens een feestje vertelt en zo vertelt Cees ze ook. Als neef van Cees en ook dienstplichtig geweest, kwamen veel verhalen mij wel bekend voor omdat we het daar samen wel eens over hebben gehad. Maar toch waren sommige verhalen ook nieuw en verrassend voor mij.

De Historische Vereniging nodigt haar leden uit om op 21 november naar De Spil in Bovensmilde te komen voor een avondje humoristische, serieuze, sterke en misschien iets aangedikte verhalen (maar dat verhoogt vaak wel de pret) verteld door de schrijver. Toegang vanaf 19.30 uur, de lezing begint om 20.00 uur. Noteer alvast deze datum!

– Wout Stam



Dagreisje op 7 mei 2024 van de Historische Vereniging De Smilde

We vertrekken om 8.00 uur met 66 personen in een dubbeldekker vanaf de Suermondsweg nabij “Het Beurtschip”. De busreisorganisatie is Drenthe Tours en de chauffeur heet Ton. De zon schijnt al, dus dat belooft een mooie dag te worden.

We rijden via Hoogeveen en Zwolle naar Hoenderloo, waar we om 9.40 worden verwelkomd in restaurant De Ruggestee, (wat pleisterplaats betekent) met koffie/thee en een heerlijke grote warme appelflap.

Om 10.15 stappen we in de bus met gids Irene voor een toertocht over de Veluwe. In het centrum van Hoenderloo staat één van de oudste gebouwen van het dorp, de Heldringkerk, die stamt uit 1858 met als eerste hervormde predikant, ds. F. van Loenen. Ds. Ottho Heldring, de ontdekker van Hoenderloo is de grondlegger van de Her-

vormde Gemeente die in het jaar 1854 van start ging. Hij zag de armoede in Hoenderloo, mensen leefden in plaggenhutten en schonk de kerk aan het dorp.

De dorpsvlag bestaat uit de kleuren, groen/geel/paars. Groen staat voor het bos, geel voor het zandgrond en paars voor de heide. En voor het ijs van Co, ga naar Hoenderloo.

We rijden door het Nationale Park “De Hoge Veluwe”, de groene schatkamer van Nederland. De verschillende oud-Veluwse landschappen wisselen elkaar continu af met loof-, naald- en gemengde bossen, maar ook met heidevelden, grasvlakten en stuifzand landschappen. Ook is er een diversiteit aan planten en diersoorten. Chlorofyl in de takken van de bomen zorgt ervoor dat in de lente de blaadjes groen worden en gaat er in de herfst weer uit.

Prins Hendrik is in 1901 op Het Loo gearriveerd als echtgenoot van prinses Wilhelmina en hij zorgde voor veel arbeid op het kroondomein. De Veluwe is een groot leverancier geweest voor de mijnen door kreupelhout of mijnhout te leveren als ondersteuningsmateriaal. Mijnhout dient grote draag- en buigsterkte te bezitten en moet bovendien waarschuwen bij een te zware druk. Grenenhout van de grove den genoot de voorkeur omdat het de eigenschap heeft een krakend geluid te produceren, zodat mijnwerkers gewaarschuwd werden tegen een spoedige instorting van de schacht.





We rijden door Ugchelen met een hoogteverschil die varieert tussen de 21 en 90 meter. Kroondomein Apeldoorn met zijn Grote Kerk aan het begin van de Loolaan met een beeld van Koningin Wilhelmina, hoog 1.92 meter en gemaakt door Greet Grotendieck. We rijden langs het Oranjepark met zijn krachtige fontein en de

statige villa's die het park omringen. De belangrijkste impuls tot de aanleg van de vijf parken werd gedaan door grootgrondbezitter H.C. van der Houwen van Oordt.

Ook rijden we langs De Naald waar in 2009 op Koninnedag een ernstig ongeluk plaatsvond. We rijden een rondje om paleis Het Loo. Het kroondomein Hoog Soeren is het grootste landgoed van Nederland. Het is heuvelachtig met veel beukenbomen, die niet van de zon houden. Zonschade kan het einde van een boom betekenen. Na deze uitgebreide en duidelijke toer is het tijd geworden voor een lunch bij "De Ruggestee". Een goed verzorgde lunch met soep en een plate met brood, ei, kroket en koffie/thee.

Daarna in de bus naar Leerdam, waar we aan boord gaan van de "Kroon van Leerdam" voor een twee uur durende

tocht over De Linge. Eerst een kop koffie/thee met appeltaart en voor later krijgen we een muntje voor een drankje. Wat kunnen we genieten van de mooie natuur op deze stralende dag. We passeren de plaats Asperen waar we door het smalle sluisje bij Fort Asperen varen en daarmee een stukje van de "Nieuwe Waterlinie", een belangrijke verdedigingslinie uit de Nederlandse geschiedenis.



En vanaf het gat van Acquoy kunnen we de scheve toren van Acquoy zien, waar mevrouw Cornelia Pisa begraven ligt. Na deze mooie boottocht stappen we weer op de bus voor de terugtocht naar het mooie Smilde, want hier heur ik thuis. We waren op 19.00 weer op de Smilde. We bedanken de organisatie voor de goed georganiseerde dag.

– Tini Trip

20 prachtige historische schepen, naar Smilde

De Historische Vereniging organiseert samen met Stichting Historische Schepen Turfroute de komst van ongeveer 20 prachtige historische schepen naar Smilde. Met ondersteuning van o.a. de Dorpsvereniging hopen wij een mooie dag te organiseren. Met kraampjes en natuurlijk zal eten en drinken niet ontbreken.

Datum: donderdag 22 augustus vanaf ± 16.00 uur

Locatie: Tramweg, Smilde

Activiteiten: Er wordt nog druk gewerkt aan het programma.



Het bestuur van de Historische Vereniging
wenst iedereen een hele fijne, zonnige zomer!

